

Rösta på Borgerligt alternativ – för en folk(ligare) kyrka



**Borgerligt
alternativ**
I SVENSKA KYRKAN
— BOO —

**KYRKOVAL
19 SEP**

Borgerligt alternativ i Boo församling

Med kyrkan i centrum är Borgerligt alternativ en nomineringsgrupp som är partipolitiskt obunden. Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt – inte politiska åsikter och agendor.

Vi vill:

- Ta ansvar för att församlingen bedriver en bra verksamhet med en ekonomi i balans.
- Fortsätta att aktivt delta i utvecklingen av församlingens gudstjänstliv.
- Skydda och bevara de kulturhistoriska värdena vid Boo kyrka och på Boo gamla kyrkogård på Skogsö.
- Säkerställa att församlingens mark och byggnader utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt.
- Bredda vår lokala verksamhet i Tollare och Kummelnäs.
- Att barn och äldre ständigt står i fokus i församlingsarbetet och stödja en fortsatt utveckling av ungdoms- och konfirmationsarbetet.
- Utveckla den diakonala verksamheten utifrån lokala samhällsförändringar.
- Anpassa utrymmena vid Boo kyrka och lokalerna i kyrkans hus till de olika verksamheternas behov och krav på god arbetsmiljö.
- Fortsätta satsa på en musikverksamhet med kvalitativ höjd – och med ett körutbud som engagerar alla åldrar.



Kenneth Hertzman



Madeleine Jildeteg



Lars Jildeteg



Patrik Lindström



Erik Jildeteg



Ronny Lindström



Ingmar Berthelsen



Magnus Plathin



Clas-Erik Erikson

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. Vi har en kristen och allmänborgerlig värdegrund, men är partipolitiskt obundna.

Våra fyra prioriterade områden som vi värnar om:



Församlingarna
och gudstjänstlivet



Kunskap om kristen tro
genom satsningar på barn-
och ungdomsverksamheten



Volontärer och
diakoniverksamheten



Kyrkomusiken
och kulturarvet

För oss är församlingarna Svenska kyrkans främsta närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum och en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas. Och det är till församlingarna som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka. Därför anser vi att huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska resurser ska finnas i församlingarna.

**Rösta på oss
i kyrkovalet den
19 september!**

**Borgerligt
alternativ**
I SVENSKA KYRKAN
— BOO —

www.borgerligtalternativ.nu/booforsamling